

Η ... “ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ” ΦΡΟΥΡΑ ΑΠΕΙΛΕΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Στις 17/10, κατά τις 4μμ δυο μηχανές πλησιάζουν τον συνάδελφο διανομέα Ν.Α ο οποίος είναι καθ’ οδόν με παραγγελία στο Κολωνάκι. Τον εγκλωβίζουν φράζοντάς του το δρόμο και με έναν επικίνδυνο ελιγμό η μία μηχανή σταματάει ακριβώς μπροστά του και η άλλη πίσω του. Σε αυτές επιβαίνουν δυο άγνωστοι στον συνάδελφο άνδρες εύρωστης σωματικής διάπλασης και ο πρώην εργοδότης του Βασίλης Τσαρούχας, συνιδιοκτήτης στην αλυσίδα καταστημάτων **“ο Πρόεδρος”**. Αφού ο ένας από τους συνοδούς του... “Προέδρου” φροντίζει να αφαιρέσει τα κλειδιά από το μηχανάκι του συναδέλφου αρχίζουν τις “νουθεσίες”.

Οι παροτρύνσεις γίνονται σε “φιλικό” τόνο και συνοδεύονται από υποσχέσεις όπως: «θα σου σπάσουμε τα χέρια και τα πόδια», «θα σε αφήσουμε ανάπηρο», «θα ρθουμε και απ’ το σπίτι σου αν χρειαστεί» κλπ. Κύρια έγνοια του Β. Τσαρούχα και της κουστωδίας του είναι ο συνάδελφος να αποσύρει τις αγωγές με τις οποίες διεκδικεί τα δεδουλευμένα που του οφείλονται με βάση την εργατική νομοθεσία για περίπου δυο χρόνια εργασίας σε καταστήματα της αλυσίδας στα Μελίσσια και στο Μοσχάτο. Αφού έχουν καταστήσει σαφή τον λόγω της ‘επίσκεψης’, έπειτα εκσφενδονίζουν τα κλειδιά του συναδέλφου στο δρόμο και αποχωρούν.

Ο συνάδελφος, ολοκληρώνοντας την βάρδια του στο κατάστημα που εργάζεται, καταγγέλλει το περιστατικό στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και την επομένη επικοινωνεί με το δικηγόρο του απ’ τον οποίο πληροφορείται πως η δικηγόρος της άλλης πλευράς του έχει τηλεφωνήσει και ζητά να μάθει αν αληθεύουν οι πληροφορίες πως θα αποσυρθούν οι αγωγές. Μετά τη σχετική διαβεβαίωση πως οι αγωγές ΔΕΝ αποσύρονται το σκηνικό επαναλαμβάνεται: την Πέμπτη 19/10 ο συνάδελφος κατά την ώρα της εργασίας του αντιλαμβάνεται να είναι υπό την “διακριτική” εποπτεία του Β. Τσαρούχα και των “φίλων” του. Ο έγκαιρος εντοπισμός τους, δίνει την δυνατότητα στον συνάδελφο να τους αποφύγει. Στις 23/10, παρουσία του σωματείου ο συνάδελφος καταγγέλλει στον εισαγγελέα το συμβάν και έπειτα καταθέτει μήνυση στο αστυνομικό τμήμα.

ΔΟΥΛΕΥΕ ΚΑΙ ΜΗ ΕΡΕΥΝΑ

Τα χρήματα που οφείλονται στον συνάδελφο αφορούν μεταξύ άλλων τη μη καταβολή δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων, μη καταβολή επιδόματος αδείας, υποδηλωμένη εργασία, μη καταβολή προσαυξησών για Κυριακές, αργίες και νυχτερινές ώρες. Επίσης αφορούν τα έξοδα σέρβις και βενζίνης για το ιδιόκτητο δίκυκλο με το οποίο εργαζόταν ο συνάδελφος. Η διεκδίκησή τους ήταν και ο λόγος απόλυσης του συναδέλφου τον Νοέμβριο του 2016. Είχε ακολουθήσει καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας στην οποία η εργοδοσία αρνήθηκε κάθε οφειλή. Το σωματείο είχε προβεί εκείνη την περίοδο σε συνδικαλιστική παρέμβαση στο κατάστημα του Μοσχάτου στις 4/2/2017 κατά την διάρκεια της οποίας ο τότε συνιδιοκτήτης

Ζαχαρίου Β. μπαινόβγαινε μαινόμενος σαν ταύρος σε υαλοπωλείο και απευθυνόταν στον συνάδελφο με ιταμό ύφος, ζητώντας του να 'τα πούνε' στην γωνία

Είναι σαφές πως εργοδότες σαν τον Β. Τσαρούχα έχουν μάθει να καταστρατηγούν το σύνολο της εργατικής νομοθεσίας, να μη καταβάλλουν ούτε τα ψίχουλα που αυτή απέμεινε να προβλέπει για τους εργαζόμενους μετά το προκρούσειο διάστημα των περικοπών και να μην δίνουν δεκάρα σε κανένα. Θεωρούν τον εαυτό τους κάτι σαν θεό που οι εντολές του υπερβαίνουν το εργατικό δίκαιο και ζητούν από τους εργαζόμενους τους την απόλυτη υποταγή και αφοσίωση στο δόγμα της εκμετάλλευσης που προσφέρουν.

Είναι εξίσου σαφές πως η ιδιαιτερότητα των νυχτερινών δραστηριοτήτων ορισμένων εργοδοτών, που την αφήνουν να εννοηθεί άλλοτε σιωπηλά και άλλοτε διαφημίζοντάς την και προβάλλοντάς την ανοιχτά ακόμα και μέσω της επωνυμίας των επιχειρήσεών τους, τους εξασφαλίζει ένα καθεστώς τρόμου για τους εργαζόμενους που εγγυάται πως δεν θα διεκδικήσουν αυτά που τους οφείλονται. Είναι όμως τελικά παραπάνω και από σαφές πως η εργατική τάξη έχει μάθει να στέκεται απέναντι στον τρόπο και τις απειλές, σε εποχές ακόμα πιο δύσκολες από τη σημερινή, ξέρει πως η αξιοπρέπειά της πηγάζει βαθιά μέσα από τον κάθε εργάτη και εργάτρια τόσο ώστε η εργοδοτική τρομοκρατία όχι μόνο να μη στέκεται εμπόδιο αλλά να αποτελεί συγκυρία που πεισμώνει ακόμα περισσότερο στην διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων, στην στόχευση για χειραφέτηση και απελευθέρωση από την τυραννία των φεουδαρχών τότε και της μισθωτής σκλαβιάς σήμερα.

Τα σωματεία, οργανικό κομμάτι και εκφραστής των οραμάτων, των ανησυχιών και των διεκδικήσεων της εργατικής τάξης συγκροτήθηκαν ιστορικά για αυτόν ακριβώς τον λόγο: για να μην είναι κανένας εργάτης και καμία εργάτρια μόνοι απέναντι στον φόβο των εργοδοτών. Και αυτό ακριβώς σκοπεύουμε ως σωματείο βάσης να εξακολουθήσουμε να κάνουμε.

ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ :

ΝΑ ΠΑΨΕΙ ΚΑΘΕ ΑΠΕΙΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ
ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΤΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΕΡΒΙΣ
ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ
ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ
ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ



Συνέλευση Βάσης Εργαζομένων Οδηγών Δικύκλου, Οκτώβρης 2017